

Avondgebed op dinsdag 15 april 2025 (Maranathakerk)

Voorganger: ds. M.F. van Schoonhoven

Organist: Kees de Keijzer

Schriftlezing: Caroline Jaspers

Inleidend orgelspel

Moment van stilte

Bemoediging

Aanvangstekst: Jesaja 53 : 7 (HSV)

“Toen betaling geëist werd, werd Hij verdrukt, maar Hij deed Zijn mond niet open. Als een lam werd Hij ter slachting geleid; als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open.”

Zingen: Gezang 178 : 1, 2, 6 en 7 (Liedboek voor de kerken)

- | | |
|--|--|
| 1. Jezus, om uw lijden groot,
om uw leven en uw dood
die volbrengen 't recht van God,
Kyrie eleison. | 6. Om het zwijgen, het geduld,
waarmee Gij de wet vervult,
als men vrucht'loos zoekt naar
schuld,
Kyrie eleison. |
| 2. Heer, om uw zachtmoedigheid,
vorst die op een ezel rijdt
en om Sions onwil schreit,
Kyrie eleison. | 7. Om het woord van godlijk recht
dat Gij tot uw rechters zegt,
zelf hebt Ge uw geding beslecht,
Kyrie eleison. |

Psalmgebed: Psalm 31 : 10-20 (HSV)

¹⁰ Wees mij genadig, HEERE, want angst benauwt mij;
verzwakt van verdriet is mijn oog, mijn ziel en mijn buik.

¹¹ Want mijn leven teert weg door verdriet
en mijn jaren door zuchten;
mijn kracht is vervallen door mijn ongerechtigheid
en mijn beenderen zijn verzwakt.

¹² Vanwege al mijn tegenstanders ben ik tot een smaad geworden,
voor mijn burens het meest,
en tot een bron van angst voor mijn bekenden;
wie mij op straat zien, ontvluchten mij.

¹³ Vergeten ben ik, als een dode, verdwenen uit het hart;
ik ben geworden als een gebroken kruik.

¹⁴ Want ik hoor de laster van velen;
angst van rondom,
omdat zij tegen mij samenspannen.
Zij bedenken plannen om mij het leven te benemen.

¹⁵ Maar ik vertrouw op U, HEERE.

Ik zeg: U bent mijn God!

¹⁶ Mijn tijden zijn in Uw hand; red mij
uit de hand van mijn vijanden en van mijn vervolgers.

¹⁷ Doe Uw aangezicht over Uw dienaar lichten,
verlos mij door Uw goedertierenheid.

¹⁸ HEERE, laat mij niet beschaamd worden,
want ik roep U aan;

laat de goddelozen beschaamd worden,
laat hen zwijgen in het graf.

¹⁹ Laat de leugenlippen verstommen,
die hooghartige taal spreken tegen de rechtvaardige,
vol hoogmoed en verachting.

²⁰ Hoe groot is Uw goed,
dat U weggelegd hebt voor wie U vrezen,
dat U bereid hebt voor wie tot U de toevlucht nemen
ten aanschouwen van de mensenkinderen.

Zingen: *Lied 159: 1 en 4 (Weerklank)*

1. O Lam van God, door God gezonden,
o dienstknecht die uw Heer behaagt,
wij bidden: Maak ons rein van zonden,
Gij, die der wereld zonden draagt.

4. Geen sterveling zal ooit doorgronden
de doodsnoed die Gij hebt geproefd,
de helse angst die U doorwondde,
Uw ziel, tot stervens toe bedroefd.

Schriftlezing: *Markus 14 : 53-65 (HSV)*

⁵³ En ze leidden Jezus weg naar de hogepriester; en bij hem kwamen al de overpriesters, de oudsten en de schriftgeleerden bijeen. ⁵⁴ En Petrus volgde Hem op een afstand, tot binnen het paleis van de hogepriester, en hij zat er samen met de dienaars en warmde zich bij het vuur.

⁵⁵ En de overpriesters en heel de Raad zochten een getuigenverklaring tegen Jezus om Hem te kunnen doden, maar vonden die niet. ⁵⁶ Want velen legden een vals getuigenis tegen Hem af, maar de getuigenissen waren niet eensluidend. ⁵⁷ Toen stonden er enigen op en legden een vals getuigenis tegen Hem af en zeiden: ⁵⁸ Wij hebben Hem horen zeggen: Ik zal deze tempel, die met handen gemaakt is, afbreken en in drie dagen een andere, niet met handen gemaakt, bouwen.

⁵⁹ En ook zo was hun getuigenis niet eensluidend.

⁶⁰ En de hogepriester, die in het midden opstond, vroeg Jezus: Antwoordt U niets? Wat getuigen deze mensen tegen U? ⁶¹ Maar Hij zweeg en antwoordde niets. Opnieuw stelde de hogepriester Hem een vraag, en zei tegen Hem: Bent U de Christus, de Zoon van de Gezegende? ⁶² En Jezus zei: Ik ben het. En u zult de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen met de wolken van de hemel. ⁶³ Toen scheurde de hogepriester zijn kleren en zei: Waar hebben wij nog getuigen voor nodig? ⁶⁴ U hebt de godslastering gehoord. Wat is uw mening? En zij allen oordeelden over Hem dat Hij schuldig was en de dood verdiende. ⁶⁵ Toen begonnen sommigen Hem te bespuwen en Zijn gezicht te bedekken en Hem met vuisten te slaan en tegen Hem te zeggen: Profeteer! En de dienaars gaven Hem slagen in het gezicht.

Zingen: Psalm 38 : 7, 8, 11 en 12 (NB)

- | | |
|---|---|
| <p>7. Verre van mij zijn mijn vrienden,
mijn beminden
mijden mij, zien mij niet aan.
Steeds op onheil zinnend zetten
strik en netten
zij die mij naar 't leven staan.</p> <p>8. Maar ik wil hun hoon niet horen,
'k sluit mijn oren
en ik houd mij doof voor hen
en ik laat geen weerwoord
glippen
van mijn lippen,
of ik stom geboren ben.</p> | <p>11. Wie mij haten zijn voorspoedig,
overmoedig
dringt hun vloedgolf op mij aan.
En die kwaad voor goed
vergelden
hoor ik schelden,
omdat ik uw weg wil gaan.</p> <p>12. Haast U mij te hulp en red mij,
Heer, ontzet mij,
o mijn heil, wees mij nabij.
Laat uw trouw mij niet begeven,
stel mijn leven
bij U veilig, handhaaf mij!</p> |
|---|---|

Overweging: 'Het zwijgende Lam van God'

Moment van stilte

Muzikaal moment: 'Als ik het kruis moet dragen', bewerking André van Vliet

Gebeden – Onze Vader

Zingen: Gezang 181: 1, 3, 4 en 6 (Liedboek voor de kerken)

1. Noem de overtreding mij, die Gij begaan hebt,
het kwaad, gekruiste Heer, dat Gij gedaan hebt,
waaraan uw volk U schuldig heeft bevonden,
noem mij uw zonden.
3. Zeg mij, waarom men U aldus gehoord heeft,
U dus, mijn vorst, gescepterd en gekroond heeft!
Om voor mijn schuld verzoening te verwerven,
moest Gij dus sterven?
4. Hoe vreemd, dat voor de schapen zijner weide
de herder zelf ter slachtbank zich liet leiden,
de heer zich voor de schulden zijner knechten
aan 't kruis liet hechten.
6. O liefde, voor dit offer van uw leven,
wat kan ik, dan mijzelf ten offer geven,
opdat ik nooit, hetzij ik leev' of sterve,
uw liefde derve!

Zegenbede

In stilte de kerk verlaten

Wilt u na afloop van de dienst dit liturgieboekje weer inleveren?
--