



Hoor jij de vogels nog fluiten

Hoor jij de vogels nog fluiten?
Zie jij de boog nog in de wolken staan?
Of zit je hoofd zo vol gestopt waardoor je onbereikbaar wordt
En de zegeningen steeds aan jou voorbijgaan?

De dief is bezig met stelen
Hij rooft de vreugde uit je leven weg
Toch is het mogelijk in de strijd dat je van binnen wordt verblijd
Als je alles wat je vast houdt bij Hem neerlegt.

Dan mag je het weer zien
Als je alles bij Hem neerlegt
Als je alles in Zijn handen legt
Kan jij Zijn schoonheid zien
Je mag het dan weer zien
Alle goedheid in het leven
Alles wat Hij jou gegeven heeft
Je mag het dan weer zien

Dus richt je ogen naar boven
Ook als de last je zicht vertroebeld heeft
Want het blijft een zekerheid dat God je hele leven leidt
O en dat te weten is wat echte rust geeft

Dan gaat de wereld weer open
De dingen die je zo vaak hebt gemist
Een zachte stem in de natuur, kleine wond'ren ieder uur
Die je steeds weer laten zien dat Hij dichtbij is

Dan mag je het weer zien
Als je alles bij Hem neerlegt
Als je alles in Zijn handen legt
Kan jij Zijn schoonheid zien
Je mag het dan weer zien
Alle goedheid in het leven
Alles wat Hij jou gegeven heeft
Je mag het dan weer zien

O, ik mag het nu weer zien
Nu ik alles bij Hem neerleg
Nu ik alles in Zijn handen leg
Kan ik Zijn schoonheid zien
Ik mag het nu weer zien
Ja, alle goedheid in het leven
Alles wat Hij mij gegeven heeft
Ik mag het nu weer zien

Ik mag het nu weer zien

Ik mag het nu weer zien



Pak maar m'n hand.

Kijk maar naar de huizen om je heen
Ze zouden nooit gebouwd zijn zonder steen
En zitten er geen vleugels aan een vogel
Vliegt het toch nooit ergens heen
Ook al krijg je nog zoveel kansen
En gaat er altijd ééntje mis
En doordat je mijn gezang kunt horen
Weet je ook wat stilte is

Want het een kan niet zonder het ander
Pak maar m'n hand
Stel niet teveel vragen
Je kunt niet als enige de wereld dragen
Pak nou maar m'n hand
Laat mij de weg wijzen
Er is geen probleem als je keer op keer jezelf wilt bewijzen
Maar je kunt het niet alleen

Als je weer een wedstrijd hebt verloren
En je voelt je niet zo fijn
Weet dan dat je extra goed moet zaaien
Wil de oogst wat beter zijn
Maar je vindt de hulp zo overbodig
Want je weet het zelf zo goed
Toch heb je je naaste mensen nodig
Die vertellen hoe het moet

Want het een kan niet zonder het ander
Dus pak maar m'n hand
Stel niet teveel vragen
Je kunt niet als enige de wereld dragen
Pak nou maar m'n hand
Laat mij de weg wijzen
Er is geen probleem als je keer op keer jezelf wilt bewijzen
Maar je kunt het niet alleen

Ik reik je m'n hand dus grijp deze kans
Want ik bied graag m'n hulp aan jou
Aan jou
Ik hoop dat jij m'n handen vertrouwt

Pak maar m'n hand
Stel niet teveel vragen
Je kunt niet als enige de wereld dragen
Pak nou maar m'n hand
Laat mij de weg wijzen
Er is geen probleem als je keer op keer jezelf wilt bewijzen
Maar je kunt het niet alleen

Reckless love https://youtu.be/1rUWmPH_QJ4

Reckless love

Voordat ik een woord sprak
Before I spoke a word

Je zong over me heen
You were singing over me

Je bent zo goed voor me geweest
You have been so so good to me

Voordat ik ademhaalde
Before I took a breath

Je blies je leven in mij
You breathed Your life in me

Je bent zo aardig voor me geweest
You have been so so kind to me
Oh, de overweldigende
Oh, the overwhelming

Nooit eindigende roekeloze liefde voor God
Never-ending reckless love of God

Oh, het achtervolgt me tot ik word gevonden
Oh, it chases me down fight's 'til I'm found

Verlaat de negenennegentig
Leaves the ninety-nine

Ik kon het niet verdienen, ik verdien het niet
I couldn't earn it, I don't deserve it

Toch geef je jezelf weg
Still, You give yourself away

Oh, de overweldigende, nooit eindigende
Oh, the overwhelming, never-ending

Roekeloze liefde van God
Reckless love of God
Toen ik je vijand was
When I was your foe

Toch vocht Uw liefde voor mij
Still Your love fought for me

Je bent zo goed voor me geweest
You have been so so good to me

Toen ik me niets waard voelde, heb je alles voor me betaald
When I felt no worth, You paid it all for me

Je bent zo aardig voor me geweest
You have been so so kind to me
Oh, de overweldigende
Oh, the overwhelming

Nooit eindigende roekeloze liefde voor God
Never-ending reckless love of God

Oh, het achtervolgt me tot ik word gevonden
Oh, it chases me down fight's 'til I'm found



Verlaat de negenennegentig
Leaves the ninety-nine

Ik kon het niet verdienen, ik verdien het niet
I couldn't earn it, I don't deserve it

Toch geef je jezelf weg
Still, You give yourself away

Oh, de overweldigende, nooit eindigende
Oh, the overwhelming, never-ending

Roekeloze liefde van God
Reckless love of God
Er is geen schaduw Je zal niet oplichten
There's no shadow You won't light up

Berg Je klimt niet omhoog
Mountain You won't climb up

Komt achter mij aan
Coming after me

Er is geen muur, je trapt niet neer
There's no wall You won't kick down

Liegen, je zult niet afbreken
Lie You won't tear down

Komt achter mij aan
Coming after me
Er is geen schaduw Je zal niet oplichten
There's no shadow You won't light up

Berg Je klimt niet omhoog
Mountain You won't climb up

Komt achter mij aan
Coming after me

Er is geen muur, je trapt niet neer
There's no wall You won't kick down

Liegen, je zult niet afbreken
Lie You won't tear down

Komt achter mij aan
Coming after me
Er is geen schaduw Je zal niet oplichten
There's no shadow You won't light up

Berg Je klimt niet omhoog
Mountain You won't climb up

Komt achter mij aan
Coming after me

Er is geen muur, je trapt niet neer
There's no wall You won't kick down

Liegen, je zult niet afbreken
Lie You won't tear down

Komt achter mij aan
Coming after me

Er is geen schaduw Je zal niet oplichten
There's no shadow You won't light up

Berg Je klimt niet omhoog
Mountain You won't climb up

Komt achter mij aan (o, o, o)
Coming after me (o, o, o)

Er is geen muur, je trapt niet neer
There's no wall You won't kick down

Liegen, je zult niet afbreken
Lie You won't tear down

Komt achter mij aan
Coming after me
Oh, de overweldigende
Oh, the overwhelming

Nooit eindigende roekeloze liefde voor God
Never-ending reckless love of God

Oh, het achtervolgt me tot ik word gevonden
Oh, it chases me down fight's 'til I'm found

Verlaat de negenennegentig
Leaves the ninety-nine
Oh, de overweldigende
Oh, the overwhelming

Nooit eindigende roekeloze liefde voor God
Never-ending reckless love of God