

Kinderdienst 16 februari 2014

Thema: Baas boven baas...n.a.v. Daniël 4 : 25-34



De takken zijn gebruikt van de Berkenboom...de boom staat voor liefelijk...

Maar de takken zijn sterk, maar ook kwetsbaar.

Het symboliseert hier wat Nebukadnessar wilde... alles bezitten!

Maar door de takken heen staat de Lelie, die geeft zuiverheid...God staat boven alles... maar dat ziet Nebukadnessar nog niet.

De 7 rozen staan voor de 7 jaar die Nebukadnessar nodig had... en kreeg om Gods almacht te zien.

Dan krijgen de witte rozen de betekenis van eerlijk en zuiver!

De Chrysanten staan voor het aardse, wat je zo maar kwijt kan zijn.

Maar dan staat daar midden in de Trandescantia, en die kleurt al weer voorzichtig Paars, kleur van bezinning.